



# FEESTJE OP BONAIRE

Bonaire is ook een walhalla voor vogelaars.  
FOTO'S GETTY IMAGES.  
HORTENCE CHEN

Een geliefd eiland onder zowel beginnende als fervente duikers, een walhalla voor vogelaars en andere natuurliefhebbers en een uitstekende bestemming voor wie op vakantie verzekerd wil zijn van zomerse temperaturen. Tel daar ook nog eens een superrelaxte sfeer bij op: Bonaire is een feestje.

door Hortence Chen

In opperste concentratie luisteren we naar de instructies van Eric. In ruim een uur komen alle basisduikvaardigheden aan bod: hoe en wanneer de oren te klaren om pijn door waterdruk te voorkomen, welke handsignalen te gebruiken om onder water te kunnen communiceren en wat te doen bij water in het duikmasker.

Wat een hoop informatie! De instructeur van duikschool Wannadive spreekt ons geruststellend toe: „We oefenen eerst in het zwembad voordat we de zee in gaan. Vergeet vooral niet te genieten!” Zodra we ons in onze duikpakken hebben gehesen en de duikflessen op de rug hebben gehangen (zwaar!), stappen we met divemaster Nico het zwembad in. Flippers aan, duikmasker op en de ademautomaat in de mond: dit voelt nu al als een hele belevenis. In het ondiepe gedeelte oefenen we de basis.

Onze duiklocatie: Front Porch, voor de deur van het Eden Beach Resort. In no time verworderen we ons over de onderwaterwereld van Bonaire. Op ongeveer twaalf meter diepte begeven we ons tussen bijzondere vissen zoals de kleurrijke regenboogpapegaavis, de ballonvis en de zwart-witte riddervis.

## GENUMMERD

Front Porch staat ook wel bekend als duiklocatie nummer 31 van Bonaire. Het eiland telt een zestigtal officieel geregistreerde duiklocaties die, aan de hand van de ligging, op volgorde zijn genummerd. Zo ligt Boka Bartol (nummer 1) in het noorden en Willemstoren Lighthouse (nummer 61) in het uiterste zuiden. Klein Bonaire telt er nog eens 26.

De meeste duikplekken zijn makkelijk vanaf de kust te bereiken; je hoeft niet eerst een heel eind te varen. Mede daardoor is Bonaire een geliefde bestemming onder duikers. Ook het feit dat het koraalrif in goede conditie is en prima

wordt beschermd, zorgt ervoor dat duikers er graag komen.

Een van de bekendste locaties is 1000 Steps; een fotogeniek strandje onder aan een klif dat via een trap is te bereiken. Wie hier het water in gaat, heeft veel kans om van dichtbij zeeschildpadden te spotten. Dat geluk hebben wij ook als we tijdens een vaartocht in de buurt in het water plonzen. Een grote schildpad zwemt loom onze kant op. Bijzonder!

Even daarvoor stapten we in Kralendijk, de gezellige hoofdstad van Bonaire die zo'n 19.000 inwoners telt, aan boord van de catamaran van Michiel. De Nederlander is in 2007 voor de liefde vanuit Hilversum verhuisd en is hier zijn bedrijf Epic Tours is begonnen.

Michiel organiseert zeilcursussen waarbij hij vooral Nederlandse en Amerikaanse toeristen aan boord heeft. Over het algemeen mensen die niet alleen van de zon willen genieten, maar vooral de verschillende activiteiten willen proberen. Volgens Michiel is Bonaire dan ook geen bestemming voor de 'luie' toerist die alleen op het strand wil liggen. „Ik zie vooral actieve vakantiegegers die komen duiken, mountainbiken of wind- of kitesurfen.”

Men zet zich hier ten volle in voor natuurbehoud. Een praktisch voorbeeld daarvan is de zogenoemde Nature Fee (40 dollar per persoon) voor iedereen die van plan is om gebruik van de zee te maken, in welke vorm dan ook. Deze toeslag moet worden betaald aan de organisatie Stinapa die verantwoordelijk is voor het beheer van de nationale parken op Bonaire.

Niet alleen de zee rond Bonaire is beschermd natuurgebied, maar ook



## Zeer geliefd bij duikers

Men spant zich in voor natuurbehoud

het Washington Slagbaai Nationaal Park. Dit 4286 hectare grote natuurreserveert in het noordwesten is een toevluchtsoord voor tal van dieren. Zo spotten wij er veel leguanen en flamingo's.

Tijdens een autorit door het park langs zoutmeren (waaronder het Gotomeer), ruige kustlijnen en door uitgestrekte velden vol metershoge cactussen hebben we constant de fotocamera in de aanslag. We stoppen meerdere keren bij idyllische snorkelplekken met het meest helderblauwe water dat we ooit hebben gezien.

Nog zo'n aanrader als je op Bonaire bent: kajakken door de mangrove. We peddelen twee uur lang door een van de belangrijkste ecosystemen van het eiland die wordt gezien als de kraamkamer voor vele vissen in de Caribische Zee. Gids

Hans vertelt honderduit over het natuurleven van de mangrovebossen die we ook snorkelend ontdekken.

## CENTRUM

Het Senses Boutique Hotel is tijdens deze reis onze uitvalsbasis. Een fijne en stijlvolle accommodatie met als extra pluspunt de locatie: aan het water en in het centrum van Kralendijk waar genoeg is te zien en te doen.

Winkelen kan uitstekend in de kleurrijke hoofdstraat Kaya Grandi, straatart-liefhebbers worden op hun wenken bediend en wie zich in de geschiedenis van Bonaire wil onderdompelen, zou zeker een kijkje bij Fort Oranje moeten nemen.

Kralendijk telt vele fijne eetadressen. Luciano is een favoriete plek voor een ontbijt en een ijsje. Bij restaurant Cuba Compagnie zijn we 's avonds vaste gast. De donderdagavond is een begrip; wekelijks

Het koraal- en onderzeelven is indrukwekkend.

wordt een salsa-avond georganiseerd waar zowel toeristen als locals massaal op afkomen.

Ook op andere avonden vallen we met onze neus in de boter. Cuba Compagnie organiseert met Pasta e Basta, een Amsterdams restaurant dat bekendstaat om de zingende bediening, speciale avonden. Een aantal van hen is overgevlogen en maakt er een feestje van. Tot in de late uurtjes gaan de voetjes van de vloer.

Uitbrakken doen we op Klein Bonaire, een onbewoond eilandje van zes vierkante kilometer groot dat recht voor Kralendijk ligt en via de boot in een kwartier is te bereiken. Wie je ook op Bonaire spreekt, iedereen zal je vertellen dat een bezoek aan dit paradijsje niet mag ontbreken. Het is er back to basic; voorzieningen als een toilet of res-

taurantie zijn er niet, maar dat maakt het juist zo bijzonder.

We zitten op de boot met locals die van alles hebben meegenomen voor een ontspannen dagje uit: snorkelspullen, koelboxen vol eten en drinken, stoelen en zelfs een barbecue.

Wij pakken het minder groots aan. Zo komt het dat we op een handdoekje op het strand ontbijten zoals de lokale bevolking dat doet: met een *pastechi*, een snackje van deeg dat in ons geval is gevuld met gehakt en kaas. De perfecte manier om te genieten van dit kleine paradijs.

## Zang aan tafel

Een deel van het zingende personeel van restaurant *Pasta e Basta* treedt van 17 tot en met 20 november opnieuw elke avond op in Cuba Compagnie in Kralendijk. Reserveren kan via [cubacompagniebonaire.nl](http://cubacompagniebonaire.nl) of 00599 717 1822.



Een van de idyllische snorkelplekken met helderblauw water bij Washington Slagbaai Nationaal Park.

## Zo kom je er

Wij vlogen in iets meer dan twaalf uur met KLM vanaf Schiphol naar Bonaire International Airport met een korte tussenstop op Aruba. Een visum is niet nodig als u de Nederlandse nationaliteit heeft en binnen drie maanden weer terugvliegt. Wel is toeristenbelasting (75 dollar per persoon per bezoek) verplicht. [bonaireisland.com](http://bonaireisland.com)